

τέρω έρευνα και άποτελεῖ άπαραίτητο έφόδιο γιά κάθε μελετητή της άρχαιοελληνικής φιλοσοφίας. Ο αναγνώστης του, άπό την πρώτη κιόλας ματιά, θὰ διαπιστώσει πόσο εὐεργετική ύπηρξε ή άκαδημαϊκή παρουσία τοῦ Gregory Vlastos στὴν Αμερική, ἀφοῦ μὲ τὸ έργο του, δχι μόνο καθόρισε τὸ πλαίσιο τῆς σχετικῆς έρευνας, ὅλλα καὶ μύησε σ' αὐτὴν σημαντικοὺς μελετητές. "Οπως λέει ὁ McPherran, τόσο τὸ συμπόσιο ὅσο καὶ ὁ ἐν λόγῳ τόμος δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ή ἀπτὴ ἀπόδειξη τοῦ γεγονότος αὐτοῦ. Εἰλίδα δὲν τῶν εἰσηγητῶν τοῦ Συμποσίου, εἶναι νὰ συνεχιστεῖ στὴν Αμερική μὲ ἀμείωτο ἐνδιαφέρον καὶ στὸ μέλλον ή μελέτη τῆς άρχαιοελληνικῆς φιλοσοφίας. Ήδη, τὸ πανεπιστήμιο τῆς Arizona προγραμματίζει τὸ Third Annual Arizona Colloquium in Ancient Philosophy μὲ ἀντικείμενο Plato's Ethics and Politics, ποὺ ἀναμένεται μὲ ζωηρὸ ἐνδιαφέρον.

Παναγιώτης Ν. ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΣ
(Αθῆναι)

Δημήτριος ΜΑΡΚΗΣ, *'Υπὸ τὴν σκιὰν τοῦ Πλάτωνος. Δοκίμια εὐρωπαϊκῆς φιλοσοφίας*, Αθήνα, ἐκδόσεις Στάχυ, κοινωνικές ἐπιστήμες 12, 1996, 315 σσ.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, *Τὸ τέλος τῆς Σοφίας*. Απὸ τὴν μεταφυσικὴ στὴν κοινωνικὴ θεωρία, Αθήνα, ἐκδόσεις Στάχυ, κοινωνικές ἐπιστήμες 16, 1999, 444 σσ.

Τὰ βιβλία τοῦ καθηγητῆ Δημητρίου Μαρκῆ εἶναι τόσο ἔμπειροιστατωμένα, τόσο κριτικὰ προσανατολισμένα ὥστε ἀναγκαστικά φέρονταν σὲ ἀποχενία τὴν κριτικὴ παρουσίασή τους. Μιὰ δεύτερη διαπίστωση ώστόσο, τὸ ἴδιο προφαντεῖ, εἶναι πῶς δὲν ἔχουμε διόλου νὰ κάνουμε ἐδῶ μὲ μιὰ ἀδιάφορη ἐπιστήμη. Ο στοχασμὸς τοῦ κ. Μαρκῆ, ὁ ὅποιος ύπηρξε μαθητὴς τοῦ Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλου ἀλλὰ καὶ τοῦ Τ. Λ. Αδούτο, καὶ ὁ ὅποιος δραστηριοποιεῖται φιλοσοφικὰ στοὺς κόλπους τῆς κριτικῆς θεωρίας η ακλιοῦσα σχολὴ τῆς Φραγκφούρτης, πηγάδει ἀπὸ μιὰ πρωταρχικὴ ἀγωνία γιὰ τὰ κοινά. Οι δύο αἵτες προφέψαντες ἐπιτοεῖ ποὺν τὴν περαιτέρω προσέγγιση τοῦ έργου. Ἐτοι, τὸ ποστο ἀπὸ τὰ δύο βιβλία εἶναι μιὰ συλλογὴ προ-δημοσιευμένων κειμένων τοῦ συγγραφέα, δογματικὰ δμως συνδεόμενων ἐδῶ, τὰ δοποὶα ἔχουν συγκεντρωθεῖ σὲ τέσσερα μέρη. Τὸ πρώτο μέρος ἔχει τὸν τίτλο: «Πλάτων καὶ εὐρωπαϊκὴ φιλοσοφία»· τὸ δεύτερο μέρος, «Ἡ σποιχειώσις τῆς ευρωπαϊκῆς φιλοσοφίας»· τὸ τρίτο μέρος, «Ἐνρωπαϊκὴ πολιτικὴ φιλοσοφία», καὶ τὸ τέταρτο, «Ἐνρωπαϊκὸς ἔξιρθολογισμός». Η ἀπαρίθμηση αὐτή τῶν μερῶν καὶ κεφαλαίων τοῦ βιβλίου ἔχει τὸ προσὸν νὰ παρουσιάζει ἐν περιλήψει τὶς βασικὲς συνιστώσες τῆς φιλοσοφικῆς διαδρομῆς τοῦ συγγραφέα, ἀπὸ τὸ παραδοσιακὸ σῶμα τῆς φιλοσοφίας πρὸς μιὰ προβληματικοποίηση τοῦ συμπτωματικοῦ-ἱστορικοῦ, ἀπὸ τὸ ὑπερβατικὸ στὸ διαλεκτικὰ ἐρμηνευτικό. Εἰδικότερα, τὸ πρῶτο κεφάλαιο περὶ Πλάτωνος, τὸ δοποὶο ὁ συγγραφέας ἀφιερώνει «στὸν ἀξέχαστο δάσκαλό μου Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλο», τονίζει, δίκαια ἀλλωστε, διτὶ περισσότερο ἀπὸ τὸν δογματικό, μεταφυσικό Πλάτωνα δικαίωμα ἀναφορᾶς ἔχει ὁ κριτικός, παρεμβατικὸς Πλάτων, ὁ πλέον γόνιμος ιστορικὰ ἀπὸ τοὺς δύο. Ἐγγράφεται ἔτοι ὁ συγγραφέας στὴ συνέχεια τῆς πλούσιας παράδοσης τῆς νεοελληνικῆς ἀνάγνωσης τοῦ πλατωνικοῦ έργου, ἀπὸ τοὺς «νεο-καντιανοὺς» Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλο, Κ. Τσάτσο, Π. Κανελλόπουλο στὶς φαινομενολογικὲς ἀναλύσεις τοῦ Κ.Ι. Δεσποτόπουλου καὶ ἐφεξῆς. Οἱ σημαντικότερες ὅψεις τοῦ Πλάτωνος, κατὰ τὸν κ. Μαρκῆ, θὰ μποροῦσαν νὰ συνοψισθοῦν στὸ ἀνέφικτο τῆς Σοφίας καὶ στὸ ἀσύμπτωτο μεταξὺ φιλοσοφίας καὶ τρέχουσας πολιτικῆς πρακτικῆς, κατ' ἀντίθεση μάλιστα πρὸς τὴν ἐγελιανὴ διαλεκτική, δύο σημεῖα ποὺ θὰ ἐνστεργοῦσθεῖ ὁ συγγραφέας στὴν περαιτέρω ἀνάπτυξη τοῦ στοχασμοῦ του. Ἐμπνεόμενος ἀπὸ τὴν λεγόμενη σχολὴ τῆς Φραγκφούρτης θὰ ἀντικαταστήσει στὸν προβληματισμὸ του τὸ θέμα τῆς Τέχνης, προνομιακὸ ἀντικείμενο πραγμάτευσης γιὰ τὴν κριτικὴ θεωρία, μὲ ἐκείνο τῆς γλώσσας, ἐπηρεασμένος ἵσως ἀπὸ τὸν δάσκαλό του Bruno Liebruks, ἡ Ἰσως καὶ ἀπὸ τὴν καταγωγὴ του, καθὼς τὸ ζήτημα τῆς γλώσσας, σὲ ἄλλο ἐπίπεδο βέβαια, ύπηρξε καίριο ζήτημα τῆς νεώτερης πνευμα-



τικής ίστορίας τοῦ τόπου μας. Σὲ μὰ τέτοια προβληματική ἐντάσσεται καὶ ἡ διάθεση τοῦ συγγραφέα γιὰ διάλογο μὲ τὴν ἀναλυτικὴ φιλοσοφία, μὰ διάθεση ποὺ ὡς γνωστὸν εἶναι σημάδι γνήσιας φιλοσοφικῆς ἴδιοσυγχρασίας. Ὁ διάλογος αὐτὸς μὲ τοὺς ἀναλυτικοὺς συντονίζεται πάνω στὸ κοινὸν θέμα τοῦ τέλους τῆς κλασικῆς μεταφυσικῆς καὶ τῆς παρούσας φάσης τῆς φιλοσοφίας χαρακτηριζόμενης ὡς μετα-φιλοσοφίας ἢ ὡς μετα-κριτικῆς. Δεῖγμα τοῦ διαλεκτικοῦ προσανατολισμοῦ τοῦ συγγραφέα εἶναι ὅτι τὸ τέλος αὐτὸς τῆς μεταφυσικῆς δὲν χρωματίζεται ἀπὸ καμμία σκληρὴ φιλοσοφικότητα, κατ’ ἀντίθεση πρὸς κάποιους πρώιμους ἀναλυτικούς, ἀλλὰ ἀπὸ μὰ διάθεση δημιουργικῆς ἀφομοίωσης πολλῶν στοιχείων τῆς παράδοσης, μὲ στόχο ἀλλωστε τὴν ὑπέρβαση τοῦ πνεύματος τῆς ἐποχῆς.

Τὰ τελευταία αὐτὰ ζητήματα τὰ ἔαναφρίσκουμε, διεξοδικώτερα πραγματευμένα, στὸ πιὸ πρόσφατο βιβλίο του. Ὁ τόμος χωρίζεται καὶ αὐτὸς σὲ τέσσερα μέρη. Τὸ πρῶτο ἔχει τὸν τίτλο «Κριτικὴ θεωρία τῆς γλώσσας», τὸ δεύτερο μέρος τιτλοφορεῖται «Ἀπὸ τὴν παλαιοευρωπαϊκὴ στὴ νεωτερικὴ δρθολογικότητα», τὸ τρίτο μέρος, «Ρητορικὴ καὶ πολιτικὴ ἐπικοινωνία», καὶ τὸ τέταρτο μέρος, «Πολιτικὴ Θεωρία, ἀπὸ τὸ κριτικὸ στὸ συστηματικὸ παράδειγμα». Εἰδικότερο βάρος δίνεται ἐδῶ στὴν ἀνοδὸ κάποιων νέων θεωριῶν περὶ ἐπικοινωνίας (π.χ. Luhmann, Habermas), οἱ ὄποιες ἀντανακλοῦν μὰ ἀλλαγὴ στὸ ἐπίπεδο τῆς κοινωνικῆς σημαντικῆς καὶ ἀποτελοῦν σημεῖα μᾶς βαθύτερης ἀλλαγῆς μερικῶν ἀπὸ τοὺς πιὸ θεμελιώδεις μύθους τοῦ δυτικοῦ μας κόσμου. Τὸ τέλος τῆς γλώσσας ὡς ἀναπαραστατικοῦ δργάνου, ὡς καθρέφτη τοῦ κόσμου, συμπίπτει μὲ τὸ τέλος τῆς σοφίας ὡς μέσου συμφιλίωσης, διεκτεραιώσης ἢ ὑπέρβασης τῶν δποιων ἀντινομῶν. Ταυτόχρονα, τὸ βάρος μετατίθεται ἀπὸ τὴ Λογικὴ καὶ τὴ Μεταφυσικὴ τοῦ Ἀριστοτέλους στὰ Τοπικά του, ὥστε νὰ τίθεται ἔξαρχης τὸ ἔρωτημα τοῖος εἶναι ὁ τόπος τῆς γλώσσας. Ἄν τη γλώσσα τείνει νὰ ἀποβεῖ αὐτοποιητικὸ σύστημα, ίσως πρέπει νὰ ἀνατρέξουμε στὸν Ἀριστοτέλη προκειμένου νὰ ἀναστοχαστοῦμε τὴ σχεση τῆς γλώσσας μὲ τὸ πολιτικό: ἡ ψύχραμη, μετριοπαθὴ στάση τοῦ Σταγειρίτη, ἀναμένει στὶς ακρατεῖς θέσεις μᾶς ρητορικῆς τεχνικοποίησης τοῦ λόγου (Σοφιστές, μοντέρνοι ἐπικοινωνολόγοι) καὶ μᾶς ἀφηρημένης καθολικευτικῆς φιλολογικοποίησης (μεταφυσικοί). Χαίνεται γερή συνιστᾶ ὑπόδειγμα γιὰ τὴ θεμελίωση μᾶς νέας καὶ εὐρύχωρης δρθολογικότητας. Για τὴν Κριτικὴ Θεωρία, ἡ γλώσσα, ἐκτός ἀπὸ δργανο ἐπικοινωνίας εἶναι καὶ μέσο κυριαρχίας τοῦ ἀνθρώπου πάνω στὸν ἀνθρώπο. Μὲ βάση αὐτὴ τὴν ἴδεα, ἐπιχειρεῖται ἡ κριτικὴ τῶν ἡθικῶν καὶ πραξιακῶν ἀξιολογήσεων τῆς γλώσσας προκειμένου νὰ καταδειχθεῖ ὁ φετιχιστικὸς ἢ ὁ ὑποκειμενικὸς χαρακτήρας της. Ὁ συγγραφέας ἐπιμένει στὴν ίστορικὴ ἀποτυχία τοῦ διαμεσολαβητικοῦ ρόλου τῆς γλώσσας, ὅπως καὶ τοῦ ρόλου τοῦ σοφοῦ, τὸν ὅποιο εἶχαν ἔξαρει τὰ μέγιστα οἱ στωϊκοί. Δὲν ἀγνοεῖ δμως τὴν ίστορικὴ σημασία αὐτοῦ τοῦ τελευταίου. Κατὰ τὴν πάγια συνήθειά του, ὁ διάλογος δὲν ἀπονοτάζει, δλοκληρώνει μάλιστα τὸ ἔργο του μὲ τὴ μορφὴ προσέγγισης τῆς Κριτικῆς μὲ τὴ Συστηματικὴ Θεωρία, προκειμένου να δειχθοῦν δλοι οἱ μηχανισμοὶ ἐργαλειοποίησης τῆς γλώσσας στὴν ὑπηρεσία τῆς ἐγκαθίδρυσης καὶ διατήρησης σχέσεων κυριαρχίας.

Ἡ φιλοσοφικὴ ἐρμηνευτικὴ τοῦ κ. Μαρκῆ συνιστᾶ, θὰ λέγαμε, μὰ κριτικὴ οὐτοπία, δχι βέβαια ὡς ἀνεδαφικότητα ἢ ὡς φαντασίωση, ἀλλὰ ὡς ἀσκηση τοῦ θεωρεῖν πέρα ἀπὸ τὰ δρια τοῦ συνηθισμένου, τοῦ κοινότυπου ἢ τοῦ τετελεσμένου. Αὐτὴ καθεαυτὴ μιὰ παρόμοια ἀσκηση ἀποτελεῖ πολιτικὴ πράξη, ὑπὸ τὴν μορφὴ τουλάχιστον τῆς καταγγελίας τῆς θλιβερῆς ἀλλὰ καὶ ψευδοῦς περιφρέσουσας ἀτμόσφαιρας. Ἡ ἔξαρση αὐτὴ τοῦ θεωρητικοῦ (βίου) δηλώνει φανερὰ ὅτι ἡ κριτικὴ δὲν εἶναι τέτοια, περιοριζόμενη στὸν ἑαυτόν της, ἀλλὰ ὀφείλει νὰ εἶναι καὶ θετική, καὶ μάλιστα ὑπερ-θετική, χωρίς νὰ χάνει βέβαια τὸν κριτικὸ χαρακτήρα της. Ἡ κριτικὴ αὐτὴ οὐτοπία τοῦ κ. Μαρκῆ συνδυάζει καὶ φιλοδοξεῖ νὰ συνδυάζει μία εὐτυχὴ εὑρετικὴ τέχνη μὲ τὴ διαινὴ παρουσία καὶ πρακτικὴ τοῦ φιλοσόφου στὸ ἐσωτερικὸ μᾶς δοσμένης, δχι δμως τετελεσμένης, κοινωνίας καὶ ἐποχῆς.

Γ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

